

"Heer gij weet dat ik u liefheb"

ProMaria 'Groeten uit Beauraing'



Beste Pelgrims,

Dit is alweer de derde digitale nieuwsbrief van de Beauraingbedevaarten van het bisdom Rotterdam.

Deze keer mag ik bij uitzondering het voorwoord schrijven. Het is een moeilijke tijd voor iedereen en het is enorm druk voor onze priesters. Volgende keer zal Huub Spaan vanaf deze plaats het woord weer tot u richten.

Ook deze keer is er weer veel nieuws. Wij betreuren het dat de mei-bedevoert niet door kan gaan. Net als bij ons moeten de Belgen ook sociaal afstand bewaren, vanwege Corona. De grenzen zijn gesloten, en wij kunnen er dus helaas niet heen.

Gelukkig kunnen wij nog wel nieuwsbrieven uitbrengen en ik beveel u deze dan ook van harte aan! Hij staat weer vol met interessant nieuws: We hebben een nieuwe kapelaan voor de Nederlandstaligen in Beauraing, er is een mooi stukje nostalgie verzameld, het nieuwe jaarthema geeft aanleiding tot overdenken. En nog veel meer; genoeg om te lezen.

Zo blijven wij verbonden met elkaar, en dat wens ik u ook toe.

Blijf gezond! Houd afstand en let een beetje op elkaar!

Marga van der Tol

IN DIT NUMMER

Van de bestuurstafel	pg 2
Corona	pg 3
Een stukje nostalgie	pg 4
Nieuws van het bisdom namen en het heiligodm Beauraing	pg 5
Tentoonstelling over de verschijningen van de maagd met het gouden hart, helaas afgelast.	pg6
Een pauselijke oorkonde	pg 9
Kennismaken met een pelgrim	pg 10
Noveen aan Onze Lieve Vrouwe van Beauraing deel 2	pg 11
Actherpagina	pg 12
Heeft u vragen stel ze ons	pg 12
Colofon	pg 12

VAN DE BESTUURSTAFEL



Terwijl wij dit schrijven raast het Corona virus door ons land. De overheid heeft gevraagd om niet te gaan reizen en de grenzen zijn gesloten. De berichten over dit virus begonnen mild, maar ondertussen word wel duidelijk dat dit virus er een is om serieus te nemen.

Het besluit dat de mei-bedevaart niet doorgaat is gevallen. Wij zullen dat uiteraard aan de pelgrims die zich al hebben aangemeld schriftelijk laten weten. Voor de anderen: Houdt onze website in de gaten. Laten we hopen dat in de bedevaart in September niet hetzelfde lot beschoren wordt.

We kijken terug op twee succesvolle bedevaarten in 2019. In mei werd duidelijk dat pelgrims het reizen met aparte auto's niet prettig vinden, men miste tijdens de reis de verbondenheid, het zingen en het bidden van de rozenkrans. Tijdens de septemberbedevaart hebben wij getest met het filmen van de vieringen om ze voor het thuisfront beschikbaar te maken. Daarop is zeer positief gereageerd.

Komend jaar gaan wij proberen om de vieringen op onze website beschikbaar te maken. Tijdens de propagandistenbijeenkomst en de reunie was de opkomst magertjes. Er waren veel afzeggingen vanwege griep.

Wij nemen met bezwaard hart afscheid van Jeroen van Niel als bestuurslid. We begrijpen zijn keuze en we zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. We wensen hem en zijn gezin dan ook veel geluk en gezondheid toe.



Beste allemaal,

Via deze weg wil ik iedereen laten weten dat ik stop met mijn bestuursfunctie. Ik heb het een aantal jaar met veel plezier gedaan maar zie dat ik in mijn privé leven tijd te kort kom.

Mijn keuze om te stoppen is niet over één nacht ijs gegaan. Ik ga al vanaf mijn geboorte mee op bedevaart, geleid door mijn opa en daarna door mijn ouders. Ik ken Beauraing op mijn duimpje en heb zelfs één keer deelgenomen aan een jongerentocht.

Ik heb bij het bestuur aangegeven dat ik beschikbaar blijf voor de staf in september al is dit op de reservelijst en ondersteuning waar ze mij nodig hebben.

Ik wens jullie allen veel plezier nog en wie weet zien we elkaar nog eens in Beauraing of op een andere plaats.

*Groetjes,
Jeroen van Niel.*

CORONA

zes letters, één woord
een paar maanden terug
nog nooit van gehoord

één deeltje, onzichtbaar klein
nooit kunnen denken
hoe groot de invloed zou zijn

China, nog ver hier vandaan
maar nu kan ook Nederland
het virus niet weerstaan

ongrijpbaar voor ons allemaal
geen vaccin, geen medicijn
maatregelen zijn maximaal

ieder uur een nieuw bericht
weer een besluit, chaos, paniek
zien we nog waar de oorzaak ligt?

het gevaar voor corona is groot
maar belijden we onze schuld
brengt dat ons al in nood?

zes letters, zetten ons stil
we leven opeens bij de dag
maart wordt straks april

niemand die een uitkomst ziet
wees maar stil, kijk omhoog
want God verlaat ons niet

Thirza Westerbeke (16)

Middelburg

Er is een noveengebed gemaakt voor het coronavirus.

[U kunt het hier downloaden](#)



EEN STUKJE NOSTALGIE



Marianne Agterdenbosch vond dit mooie mapje met kaarten van Beauraing.



Deze laatste kaart is echt vanuit Beauraing verstuurd en wel op 15-8-1955. Op de achterkant staat: Aan de voeten van O.L.V. heb ik voor u gebeden.

NIEUWS VAN HET BISDOM NAMEN EN HET HEILIGDOM BEAURAING

In het decanaat van Beauraing ging op zondag 12 januari, dag van de aanstelling van priester Renard als deken, en het onthaal van zijn broer Philippe, eveneens priester, een nieuw hoofdstuk open.

Wat een prachtige namiddag! De parochiekerk was vol voor het onthaal van de twee priesters. Bij het einde van de viering liet de nieuwe deken het gezelschap bidden voor de onlangs overleden priester Arnould en voor priester Bastin, martelaar in zijn gezondheid, zijn twee voorgangers. Op zijn verzoek hebben de gelovigen zich naar Maria gekeerd en hebben een «Wees-gegroet» gebeden. Een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing werd aan de twee nieuwe herders aangeboden. Beide priesters zullen tegelijkertijd in het decanaat en in het Heiligdom werkzaam zijn.



Jaarthema

2020 is ook een nieuw pastoraal jaar met een nieuw thema: "Heer, jij weet dat ik u bemin" (Joh. 21,15). Wij zullen dit woord van Petrus verdiepen en daarbij luisteren naar Maria die ons zegt "Bemint U mijn-Zoon? Bemint U mij? Offer U dan op voor mij."

De eerste dag van het jaarthema vond plaats op 18 januari. Hij bracht een veertigtal mensen samen: vrienden van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, groepsverantwoordelijken, vrienden van het Heiligdom. Zuster Marie-Pascale Crèvecoeur sprak ons over de liefde tot Jezus, waartoe wij geroepen zijn. Door met ons de eerste brief van Sint Jan te lezen heeft zij ons de criteria gegeven om te ontdekken in welke mate wij Jezus liefhebben. Dit thema zal doorheen gans het jaar besproken worden.

De lezingen, en ook een folder over het jaarthema en het lied van het jaarthema, [staan op onze website](http://www.promaria.nl): www.promaria.nl. Hoe het lied in het Nederlands klinkt kunt u op youtube beluisteren [via deze link](#).

De nieuwe kapelaan voor de Nederlandstalige pelgrims:

Wij verwelkomen Romuald Atingbeton als nieuwe kapelaan voor de Nederlandstalige pelgrims in Beauraing. Een kersverse jonge priester, 27 januari 2019 gewijd tot Diaken in de kathedraal van Namen.





Vele onuitgegeven
foto's

Unieke documenten
over de Maagd,
het meesterschap
van de zeevaarders

Vertaald in het Nederlands!

VRIJE TOEGANG

TENTOONSTELLING OVER DE VERSCHIJNING VAN DE

MAAGD MET HET HEILIG HART

IN HET MUSEUM VAN BEAURAING
NIEUW NIET TE MISSEN!



INFO:

www.sanctuairedebeauraing.be/nl

Tel. 082 71 12 13

mbeauraing@gmail.com



EEN PAUSELIJKE OORKONDE



Bussen van V.d. Klundert gereed voor vertrek

Een pauselijke Oorkonde

Lang geleden hebben Thea en ik, voor ons huwelijk een pauselijke zegen ontvangen en wel van paus Johannes XXIII. En waarom? Wel, ik was in militaire dienst van oktober 1951 tot oktober 1953. Daar leerde ik mijn slapie, Piet de Bruin, kennen die in Steenberg en woonde.

Na de watersnoodramp in februari 1953 werden vanuit west-Brabant en Zeeland met de bedevaartorganisatie Pro Maria door de paters uit de Welberg (Assumptionisten) vlakbij Steenberg uit dankbaarheid bedevaarten georganiseerd naar de bedevaartplaats Beauraing.

Omdat Piet secretaris van die organisatie was, ging ik mee. Met de Vespa zaterdags naar Steenberg en zondags vroeg om 4 uur de H. Mis bijwonen in 10 minuten. Dan werden met bussen de bedevaartgangers opgehaald en ging het in colonne naar Beauraing.

Piet en ik zorgden voor de Belgische franken en de paspoorten, zodat aan de grens alles goed en vlot verliep. In Brussel koffie en daarna via Namen de Ardennen in naar Beauraing. In elke bus zat een pater, zodat het ene rozenhoedje na het andere weerklonk.



Aankomst i Beauraing



Plaats van de verschijning met op achtergrond de spoorweg

In Beauraing stapten de bedevaartgangers uit en in een lange rij met drieën naast elkaar ging men wandelend op weg naar de esplanade. Met de stoet ging ook een luxewagen mee met luidspreker en ondergetekende aan de microfoon om Marialiederen te zingen, zoals 'O Sterre der Zee', 'Maria, mild en machtig', enz. enz.

Op de esplanade kreeg iedereen een plaats en kon Mgr. Charue met de H. Mis aanvangen. De organisatoren trokken alvast naar het besproken restaurant om daar alvast van een goede maaltijd te genieten.

Door één van de paters van de Welberg, pater Alexander, is voor ons huwelijk de Pauselijke Zegen aangevraagd en die hangt bij ons aan de wand.

Jan Veelenturf



OLV van het Heilig Hart
(uit de tijd van de stichting van het Pensionaat)

Maria,



je vraagt aan ons :
"Houden jullie van mijn Zoon,
houden jullie van mij ?"

Ja, Maria,
je weet dat
ik probeer te houden
van jouw Zoon
en van jou zelf,
mij te openen
voor zijn Hart
en jouw hart.
Maar ik ben
arm en zwak,
broos en wispelturig.
Bid tot de Geest van Liefde
die me zal doen uitroepen :
"Heer, ik weet wel
dat Gij mij bemint,
ik wil mij
voor uw Liefde openen."

Dan zal ik
waarlijk kunnen zeggen :
"Gij weet alles,
Gij weet dat ik
U liefheb !"

KENNIS MAKEN MET EEN PELGRIM

Kennismaken met pelgrims

In deze rubriek stellen wij een van de vaste pelgrims aan u voor. Marianne Vermeulen, een regelmatige pelgrim in de mei-bedevaart mag het spits afbijten.

Marianne ging voor het eerst mee in 2001 met de mei-bedevaart. Dat was toen nog een gecombineerde bedevaart met zorg en hotel samen. Op de vraag wat vind jij nou van de bedevaarten, antwoord ze: “er gebeurt elke keer wel iets bijzonders”.

De mei bedevaart is anders dan de september bedevaart. Alle mensen zijn uniek en met hun eigen ik, en zo is de bedevaart ook elke keer anders. Er gaan ook steeds nieuwe mensen mee, het is steeds een andere groep. Maar hoe dan ook, het is altijd goed! We doen het met zijn allen en we krijgen met elkaar een speciale band. In het begin is het een beetje aftasten, maar na 4 dagen vorm je samen één geheel. Als iemand volschiet, dan vangen we dat met zijn allen op. De ene geeft je een knipoog, de ander een arm. Je steunt elkaar.

Ik herinner me een keer, de pelgrims waren een middagje uit, ik wilde niet mee en Els vroeg mij om eens te kijken of we de graven van de Zieners op het kerkhof konden vinden. Dat hebben wij gedaan, in een kaartje ingetekend en al. Toen wij terug gingen was de hemel zwart en het begon te gieten en te hagelen, van die grote hagelstenen. We waren in een mum van tijd doorwaternat.

En toen we in het hotel 'l Aubepine aankwamen stond de hele benedenverdieping blank. Sirenes gilden, het leek wel een rampgebied.

Dus gingen wij helpen bij het dweilen, en we hadden alles net droog toen de bus met de pelgrims thuis kwam. Zij hadden alleen maar mooi weer gehad, en konden bijna niet geloven dat wij hier zo'n gigantisch waterballet hadden gehad. De volgende dag zag je overal auto's op de parkeerplaats staan met allemaal deuken in de daken van de hagelstenen. Daar hebben we nog foto's van.

Volgende keer in deze rubriek kennismaken met Monique Boon.....





NOVEEN AAN OLV VAN BEAURAING

Noveen deel 2

*Een noveen is een gebed dat in negen dagen gebeden word.
In de komende afleveringen van deze nieuwsbrief zullen wij deze noveen met u delen. Deze keer deel 2, de tweede dag van de Noveen.*

TWEEDE DAG:

Heilige Maria, poort van de Hemel.

Lezing: Beauraing, de verschijningen: 17 december 1932.

"De kinderen bidden, rechtstaand. Plots, zonder dat een woord gezegd wordt, vallen ze op hun knieën. Na een tientje van de rozenkrans, gebeden op luide, scherpe toon, vraagt één van hen aan de verschijning:
- In naam van de priesters, wat wilt U dat we voor U doen?
- Een kapel. De zieners stemmen toe.
- Ja, we beloven het U. Ja, we zullen voor U een kapel doen bouwen."

Bezinning.

"Het christenvolk komt graag samen in een Mariabedevaartplaats om er samen als Kerk Jezus Christus te vieren, het Levend Brood, "gebroken brood voor een nieuwe wereld".

Gemeenschappen worden, verzameld rond Maria, omgevormd door de Geest en vervolgens uitgezonden in de wereld, zoals de Apostelen op Pinksteren.

Maria, dochter uit het volk van Israël, is de bakermat van een nieuw volk. Zij belichaamt de voortzetting van het verbond van God met de mensen, en de ontvankelijkheid voor de vernieuwing via haar Zoon, Jezus Christus.

Gebed.

Vol van hoop smeken wij U, Heer. Op voorspraak van de Maagd Maria door wie de Redder in de wereld is gekomen, moge de gave van uw genade over ons neerdalen en moge de poort van de hemel zich voor ons openen. Door Christus, onze Heer.

Zalig zijt gij, Maagd Maria, poort die schittert van licht: door U is Christus, het licht van de wereld, tot ons gekomen.

Ik kom tot U, in vertrouwen. Neem de intentie van mijn noveen aan. Gij wilt mij helpen: voor de glorie van God en mijn welzijn hier op aarde.

Wees gegroet, Maria, vol van genade...

Colofon.

Samenstelling en regie:

Fons vd Linden

Marga van der Tol

Mark van Niel

Marianne Agterdenboxch

Copy voor de volgende nieuwsbrief:
sturen naar Margatol@gmail.com

Lieve Pelgrims,

Zoekt u bezinning ga dan mee op bedevaart? U komt herboren thuis Maria met het gouden hart word vereerd Op die heilige plek ontvangt Maria u met open armen U kunt uw rugzak met al uw beslommingen neerleggen bij Haar.

Onze leidsmannen zijn Pastoor Huub Spaan en Dolf Langerhuizen. Onder hun leiding bidden we het rozenhoedje, bidden we de kruisweg, brengen we Maria hulde door het zingen van de bekende Maria-liederen. We vieren elke dag de Eucharistie, hebben een keer zieken-zegen en een Mariaviering met handoplegging aan het eind. In de avond leggen we een kaartje en om half zeven bidden we het rozenhoedje.

De sfeer onderling is prima. Het eten is eenvoudig maar goed. Aan het eind gaan we luxe dineren in Baarle Nassau.

In een woord: Zalig!!!

Beknopt verhaal van de verschijningen:

Maria verscheen aan 5 kinderen.

vanaf 29 november 1932 t/m3januari 1933 in totaal 33keer.

Haar boodschap en vragen aan de kinderen waren :

- Bid bid veel, bidt altijd!
- Vraag aan de mensen of zij hier op bedevaart komen?
- Bidt voor de zondaars bidt voor de zieken.
- Ik wil een Kapel.
- Bid de Rozenkrans
- Ik ben de Onbevleete Ontvangenis
- Ik ben de Moeder met het Gouden Hart
- Jezus mijn Zoon houdt veel van jullie.
- houdt ook veel van Hem ,doe wat voor Hem
- Ik zal de zondaars bekeren
- Lieve kinderen blijf altijd braaf

Vriendelijke groet,
Ank Hollestelle

HEEFT U VRAGEN? STEL ZE ONS

DIOCESAAN BESTUUR BISDOM ROTTERDAM:

Voorzitter:
Z.E. Heer Huub Spaan



Klaproosweide 42
3448 JH Woerden
tel. 0348-412817
h.spaan@parochiepaxchristi.nl

Penningmeester:
Mw. Elly van Niel-Trossel



Kamerlingh Onnesstraat 2
3132 RS Vlaardingen
tel. 06-17322245
ellyvan.niel@gmail.com

Secretaris:
Dhr. Fons van der Linden



Theo Thijssenhove 7
2726 CE Zoetermeer
tel. 079-3512997
fvdlingen@casema.nl

Mw. Els Devilee-Amse



Medeaschouw 8
2726 KR Zoetermeer
tel. 079 3310730
elsvanpinxteren@hotmail.com

Mw. Marga van der Tol-Bakker



Bertramvaart 12
2724 TE Zoetermeer
tel. 079-3427474
margatol@gmail.com