

5 juni 2012

Geacht Bestuur Beauraging Comite Bisdom Rotterdam,
Van 19 t/m 22 mei 2012 Verslag van de Bedevaart

Thema: Adieu - A-dieu

We hebben een prachtige bedevaart gehad naar Maria met haar Gouden hart. We waren met 55 pelgrims. De bus zat niet helemaal vol, Twee mensen waren per auto gevraagd. Onze chauffeur reed prima en onze geestelijke leider ^{Humb} ving het reisgebed aan. Daarna hebben we het overgave het ene Maria-lied na het andere gezongen. Het weer was prachtig en wij baden het Rozenhoedje. In Meerseldreef vierden we Eucharistie. De vogels floten dat het een lieve lust was. Het was of de hemel ons een echt cadeautje gaf. Maria keek vanuit de grot op ons neer. Het hele programma van die dag was indrukwekkend. In Malonne aten we ons brood. We kwamen in het accueil en hadden een mooie kamer met douche. Schoon en lekker eten. De dames Arkesteijn waren ons tot dienst. Zij hielpen met dekken en bedienen. Er was een jong meisje aan toegevoegd. Haar naam was Diep. We hadden aan Els een goede Hotelkeizerster. Zij mag blijven!. Om 18.30 uur hielden we Rozenhoedje. Gilberte de zieneres kwam elke avond met haar kleindochter bidden. Onze Pastor Humb en Gilberte deden om en om een tientje van de rozenkrans!. Daarna hielden we bloemenhulde en hadden een kort lof. De zondag om 9.30 uur ontbijt 10 uur Eucharistie hier werden de intenties één voor één voorgelezen. Pastor Humb hield een preek om te onthouden. „Als je voelt dat een ander jou niet mag? Hoe daar mee om te gaan, en bent u wel eens voor de rechter moeten verschijnen? Nou de meesten mensen waren brave burgers. Hoe je je voelt als een ander jou met de nek aankijkt? Het was geen zoetsappige preek. Wij kregen onder twee gedaantes de H. Communie. Er waren gasten; zo zag ik Astrid zitten en ook mev. Longela of Ammerlaan met haar dochters. Zij waren speciaal naar de H. Mis gekomen. Daarna kregen we koffie en werd het middageten geserveerd. Appelmoes met patat en een stukje vlees. Sla heerlijk klaar gemaakt met dressing.

5 Middags cabaret. Met een knipoog naar Maria door Marie Christien de voorstelling was speciaal. Ieder mocht een waxinelichtje gaan branden voor iemand die dat nodig had. Er stond een Mariabeeld en daarom heet dat balloze kaarsjes en Marie Christien zong de sterren van de hemel.

En 's avonds na de koffie was daar Peter met zijn accordeon en die speelde het ene lied na het andere en wij deinden mee op die muziek. Muziek verbreedert en wij gingen ontspannen naar ons bedje. Mijn slopie en ik wij praten in het donker vertelden onze levensverhalen. Volgend jaar zal zij meegaan met een ander zo heeft ieder zijn netwerk en dat is prima!

Toen mijn slopie en ik zondags een terrasje pikten Wie zat daar? Jeroen van Niel onze busleider van verleden jaar. We omhelsden elkaar en Astrid kwam even later Ze zaten bij de chauffeur aan het tafeltje

Ik heb aan Fons gedacht en aan Elly is die waren er niet bij Harry was er ook niet. We hadden het fantastisch goed!

's Middags was de ziekenzegening. Jeder kon zich opgeven bij Els. Allen kregen de zegen met het Allerheiligste in de monstrans. Wederom was dit indrukwekkend. We baden de aanroepingen en we zongen het aloude Tantum Ergo en Adorate devote latus Deitas. We kregen allen de zegen met het Allerheiligste. 's Avonds baden we de rozenkranen en daarna Lichtprocessie. We kregen allen een koorsje met krapje. We zongen en bouden van de Rozenkranskerk naar het Heiligdom daar werden de koorsje rond Maria met haar gouden hart geplaatst. We zetten onze rugzakjes bij Onzeliëvrouw van Beauraing en zeiden: Onzeliëvrouw van Beauraing Bekeer de zondaars genees de zieken. Trouwens die zin werd steeds gezegd voor en na het eten en na elk tientje van de rozenkrans. En 's avonds na al die gebeden met elkaar hadden we een voldaan gevoel!

's Maandags weer ontbijt 8.30 uur 10 uur de H.Mis nu was Chris Butaye van het Heiligdom erbij om samen met Hub de H.Mis te celebreren. Chris is een jonge priester maar wat een eerbied heeft hij voor het Allerheiligste. Hoe hij de Hostie toont dwingt respect af. De collecte was voor het Heiligdom of voor de Verzorgingsbedevaart in ieder geval voor beiden is gecollecteerd.

Ik mocht voorlezen de 1^e lezing en daarna mocht ik de kelk vasthouden met het H. Bloed van Christus maar ik was zo verbouwereerd dat ik vergaf: „Bloed van Christus“ te zeggen. 's Middags hadden we Kruisweg en daarna Rozenhoedje. Ik geloof dat we inplaats van gisteren een Lichtprocessie hadden. Het was een druk programma we hebben veel gebeden Maria heeft dat gevraagd bidt bidt véél bidt altijd. Nu probeer ik dat thuis te doen. Wij waren van die bedevaart vól van God thuis gekomen. De zieneres heb ik een hand mogen geven. Je begrijpt „ik heb mijn hand een week niet gewassen zo mooi vond ik dat. Na de H.Mis van 9 uur zijn we dinsdag op huis gegaan. We kregen een heerlijk slobdiner bij De Engel in Baarle Nassau. Het leek wel Luilekkerland. De leiding werd bedankt en zij kregen een flesje en envelop. En wij kregen een boekje vanwege 60 jaar jubilee de titel luidt: Bidt bidt véél bidt altijd. Ik zeg het ook tegen u! groetjes van

Ank Hollestelle